

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

"And now for something completely different"
Een Shakespeareaans tragi-komisch blijspel

Dicht- en dagboekverhalen vanaf een plein.

" Antwerpenaren

en ja
ik heb het tegen jullie
middenklasse en rijken,
jullie met centen en loften,
citytrips en minstens 2 langere vakanties per jaar.

Antwerpenaren,
ik vraag jullie
waarom veroordeel je
leefloners,
werklozen,
alleenstaande moeders,
daklozen,
sans papiers
en anderen.
Waarom?

Zorgt het ervoor
dat je je beter voelt
alsof je een soort übermensch bent?
Hebben ze jou iets misdaan?

Als ik dit schrijf denk ik
dat jullie eigenlijk de sukkelaars zijn.
De losers
want wat je verloren hebt
is je empathie
voor alles en iedereen.
Arme Antwerpenaren."

© Gino d'Artali