

GINO d'ARTALI
straatdichter van Antwerpen

What the fuck!

Ik hoorde dat Antwerpen een aanvraag had ingediend
om het centrum tot cultureel erfgoed te verklaren.

Ik was eerst woedend
maar toen kreeg ik een geniaal idee.
Tsja, wat wil je,
uit een geniale moeder
kan alleen een geniaal kind komen.
Toch?!!!

Maar goed, ik wijk af...
mijn idee is
plaats 2 meter hoge hekken rondom
Zurenborg, 't Eilandje, Zuid en Centrum
en verklaar het tot beschutte woongebieden
(apart van de immigranten dus)
waar toeristen de architectuur kan bewonderen
en de witte NVNS (Nieuwe Vlaamse Nationaal Socialisten)
aapjes kunnen aangapen
met in koor oooh's en aaah's.

En oh ja,
bijna vergeten,
een kameraad-kaper vertelde mij
het onthutsende verhaal
dat men het Rubens standbeeld
van zijn sokkel wil halen en in depot zetten.
Maar zei hij:
"Ze kunnen er een gigantisch standbeeld van
Philip Heylen met een nog gigantischer erectie neerzetten
die wijst naar het MAS!"

Briljant idee!!!
Kan Philip Heylen Jef Koons uitnodigen om het uit te voeren.

Wij doen de onthulling
(met een surprise) wel.

Zie, uit 2 geniale moeders
kwamen 2 genieën.
Logisch dat we kameraad-kapers zijn!!!

Update: De geruchten nu zijn dat de plannen om het Rubens standbeeld neer te halen dan toch niet lijken door
te gaan. Maar laten ze in elk geval met dit gedicht gewaarschuwd zijn want ik hou de vinger aan de pols! 02
januari 2014.