

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

"Spelen.

Jullie weten intussentijd dat ik een hardcore anarchist ben
en misschien nog belangrijker
een atheïst.
En dat gezegd hebbende
is er voor mij iets heilig:
kinderen.

Misschien weten we nog
dat wij vrij op straat konden spelen
tot we werden omsingeld en belaagd
door auto's.

Daarna volgden speeltuinen
waar niets mis mee is ...
integendeel
maar ...
dat werd gevolgd door
die vermaledijde gasboetes.
Zelfs al had je alleen maar kauwgom
onderaan je zolen ...
Lap ... 25 euro boete
waar de politieke zakkenvullers
op restaurant mee kunnen gaan
met hun maîtresses.

En nu
gaat het nog verder
de speeltuinen verliezen hun subsidies
en de kinderen dreigen dus ook
hun laatste toevluchtsoord te verliezen
waar ze hun fantasie
vrij spel kunnen geven.

Mensen,
dierbare lezers,
we moeten in opstand komen!

Oftewel: Action Directe!
Dè anarchistische strijdkreet. "

