

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

"De schrootman.

Net zoals ik
de straten afstruin
naar verhalen
over het werkelijke leven.

Zo struint ook de schrootman
de straten af
naar een beetje neveninkomsten.
Althans, ik hoop dat hij
er niet van hoeft te leven
want op oud ijzer
kun je wel mooi
je tanden stukbijten.

Ik zag hem onlangs weer met zijn fietskar
tegenover waar ik woon en nieuwe burens krijg.
Ze hadden hem een oude badkuip gegeven
die hij doormidden had gezaagd
en op z'n karretje had geladen.

Maar het karretje dreigde te bezwijken
onder die zware last dus ...
with a little help from friends,
dus wij, kon hij uiteindelijk vertrekken
met zijn nieuwe schat.

Het ga je goed schrootman.

Naschrift: Geef elkeen wat hem toekomt. Dat volstaat voor mij"

© Gino d'Artali