

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

"R.I.P.?"

Soms kom ik mensen tegen op straat
en kijk ik in hun ogen
en praat met ze

ze praten terug ...
... misschien omdat ik vertrouwen en respect uitstraal
dat weet ik niet
hoe dan ook ...
...ze vertellen me dat ze alles kwijt zijn
en dat ze niet meer weten hoe verder

Dan sta ik met mijn mond vol tanden
want dan weet ik even ook niet
wat ik verder kan zeggen ...

... maar dan zeggen ze:
"Weet je, ik heb geen job."

...

... Toeval bestaat niet. Dus ik hoorde daarna het nieuws dat er in België gemiddeld 19,1 zelfdodingen per 100.000 inwoners of 7 zelfdodingen per dag hadden plaatsgevonden in 2012-'13. Hierdoor is zelfdoding verantwoordelijk voor 3% van alle overlijdens bij mannen en bij vrouwen in 1% van de gevallen de doodsoorzaak.

De gemiddelde leeftijd waarop een man suïcide pleegt is 49 jaar, voor een vrouw is dit 50 jaar.

En lo and behold, wat blijkt de hoofdoorzaak nr. 1? De economische situatie en (dreiging met) werkloosheid.

En verdomd als het niet waar is maar dit is wat ik o.a. in een nieuwsbrief op 100114 aan mijn straatdichter database had geschreven; "Zij zijn de straat die men probeert in het riool te dumpen. Als oud vuil dat niet meer bruikbaar is, zelfs niet recycleerbaar (denk bijv. aan 50-plussers die gewoon afgedankt zijn)."

In de Verenigde Staten kent men het bericht 'suicide by cop/zelfmoord door politie'. Het betekent dat een verdachte op de vlucht en in het nauw gedreven een dusdanige dreigende houding aanneemt, wel of niet gewapend en gedreven door gewetenswroeging, doodgeschoten wordt door de politie.

Ik zou een nieuw begrip in België willen introduceren: zelfmoord door groot-kapitaal en overheid.

Ik heb 1 boodschapje voor mensen die zelfmoord overwegen vanwege de economische situatie en (dreiging met) werkloosheid: gun het die uitzuigers niet en zeg: "Ik leef en dat is al heel wat!"

© Gino d'Artali