

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen



Foto & © Gino d'Artali

PV-ke.

"Positieve discriminatie.

(Dit heb ik in de winter van 2013-'14 geschreven):

De Noordoosten wind snijdt mijn oren er bijna af,
dit zou geen wandeling in het park worden maar ja,
wat wil je, dit was de van Schoonhovenstraat
nabij het de Coninckplein.
Bekend om zijn immigranten 'struikrovers'
en ander gespuis.

Maar hey, wat zie ik daar?
En ja hoor ...
... maar ... dat zijn 2 witten,
ja, 2 witten
die op hun dooie gemakske
alsof ze op het gemakske zitten
de ene na de andere ruit van wel 3 auto's insloegen
en er dan samen alsof het de normaalste zaak van de wereld was
ervandoor gingen, inclusief buit
en mij negeerden alsof ik was weg gewaaid met de wind.

Maar hey,
+- 25 meter verderop stond een flikkencombi
met 2 flikken erin,
witte,
die op hun gemakske
hun bokes oppeuzelden:
"sorry mensen, schafttijd,
we maken straks wel een PV-ke op".

Volgens mij heet dat positieve discriminatie
En/of een omgekeerde wereld
maar ja, wie ben ik:
een immigrant/expat."

© Gino d'Artali