

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

Ik was even aan het uitrusten en te genieten van de zon op het Astridplein en zag een aantal jongeren aan wie ik vroeg: "Zijn jullie Marokkanen?" Ze antwoordden unisono "Ja." "Dan weten jullie ook wat er onlangs in Nederland is gebeurd?" En ook hier een unisono ja antwoord waarna we er even verder over praten. Daarna gingen ze verder, zichtbaar tevreden dat ze een witte hadden ontmoet die aan hun zijde stond. Daarna schreef ik in mijn notitieblokje dit:

"Neonazis.

De meesten van ons weten wie Wilders is.
Juist, die Nederlandse racist en fascist
die onlangs tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
ervoor pleitte om alle Marokkanen het land uit te zetten.

Wij kennen dat soort retoriek ook hier:
Vlaams belang, N-VA, LDD enzovoort.

Gelukkig kwamen de Nederlanders en masse in opstand
tegen het neonazisme.

Gisteren,
en nog niet eens zo lang geleden,
de Joden,
vandaag de Marokkanen en andere etnische/religieuze groepen.

Ook hier komen er verkiezingen aan.
Ik kies voor bewustzijnspolitiek
in plaats van uitzettingspolitiek."

© Gino d'Artali