

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

"Medeleven

Je vraagt je misschien af, omdat ik zoveel zwerf op straat en mensen aanspreek, of ik nooit in de problemen kom?

Wel, ik kan zeggen: nooit. En waarom niet? Omdat ik mensen altijd recht in de ogen kijk, mijn mening niet onder stoelen of banken steek en vooral, het belangrijkste, luister.

En weet je, als men echt luistert dan realiseert men zich pas echt hoe mooi het leven is. en dat heeft niets te maken met arm of rijk. maar met medeleven. En elke dag dat ik op straat ben, elke stap die ik neem, elk gesprek die ik begin, is een verrijking."

© Gino d'Artali