

GINO d'ARTALI
straatdichter van Antwerpen

Tribute to MADIBA.

Weet je wat ik als aangespoelde
expat goed vind aan Antwerpen?
Dat ik van de ene wijk
(bijv. de Afrikaanse - Portugese - Marokkaanse - Zuidoost Aziatische - Turkse enz.) naar de andere
kan lopen en browsen zonder lastig gevallen te worden.
Dat maakt van A'pen
nog geen metropool
want in de witte wijken kom ik niet
omdat de NVNS *
probeert A'pen te segregeren
en die wijken zijn het mijn voetstappen niet waard.
Laat ze daar maar in hun eigen sop gaar koken.

Maar, en hier komt het:
toen ik aangespoeld was en naar de politie moest
en wachten op mijn beurt
zei een andere wachtende: "Welkom in dit apenland".

Ik begreep er niets van
maar nu wel, beetje bij beetje,
stapje voor stapje,
bijv. dat mensen hier,
als ze je tegemoet lopen
ter linkerzijde lopen
en jij veronderstelt wordt ter rechterzijde te lopen.

But in the sense of politics
I'd say:
walk straight forward with straight back
and mutual respect for all.



One for all, all for one.

**MADIBA, Nelson Mandela, 1918-2013,
your long walk has ended now,
ours has just started.
Thank you!**

AMANDLA!