

GINO d'ARTALI  
Straatdichter van Antwerpen

"Life is beautifull.

Het was een opmerkelijke dag vandaag.  
Eerst ging ik naar een supermarkt  
waar ik een hidden agenda heb.  
Wat? None of your business.

Daarna stond ik bij de uitgang  
en zomaar  
stopte mij een man 2 euro in de hand.

Amai, ik wist niet  
dat ik er zo arm uitzag.

Maar ik was toch dankbaar.

Daarna ging ik naar buiten  
op een bankje zitten  
en zag een vrouw naast mij  
met wat er,  
zoals ik dacht,  
een punkarmband was.  
Dat was ook zo,  
deels,  
want het was deels bezet  
met swarovsky blingbling.

Maar toch,  
we hadden een goed gesprek  
en op het eind  
gaf ze me een kus op mijn wang.

Ik haalde haar terug  
en gaf ook haar  
een kus op haar wang.

Als ik haar weer ontmoet  
geef ik haar een kus op de mond.  
En als ze me slaat:  
het zal het waard zijn.  
Sometimes you win, sometimes you loose.

Life is beautifull  
als een straatdichter."

© Gino d'Artali