

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

Column-gedicht: "Een mooie, bijna, lentedag.

Onlangs schreef ik een vriendin:
"Dichters zijn er niet alleen om te bekoren."

Maar terugblikkend op 3 maanden straatdichterschap
realiseerde ik mij dat ik overwegend
over kommer en kwel geschreven had.
Goed, om dat nu te doorbreken:

Ik was op een prachtige bijna lentedag
in Park Spoor Noord.
Je, kent het wel:
die 'probleem wijk'.

Maar ...
niets van dat alles!
Mensen van vele landen en culturen,
onze inwijkelingen waaronder ik,
zaten samen te genieten
van iets wat ons ook verbind:
de zon, bron van vreugde en gelach.

Dus zie:
als men verder kijkt
dan je neus lang is
is er zoveel meer
te zien en te beleven."

© Gino d'Artali