

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

"Deurtjes.

Zal ik eens een open deur intrappen?
Wel, hier is er een:
'Liefde kent geen grenzen'.

Mooi he?
Nou, niet altijd!

Neem nu 2 mensen,
de ene een witte in België,
de andere ook wel een witte
maar uit een ander land.

Liefde op het eerste (ge-) zicht
maar na eniging
bedriegt de schijn
want aan weerskanten
lagen verwachtingen te hoog.

Ik kan nooit genoeg herhalen:
begin nooit aan iets met te hoge verwachtingen
want hoe hoger die zijn
hoe dieper je zult vallen.

Stamp, deurtje dicht.
Hopelijk klapte die niet tegen je gezicht aan."

© Gino d'Artali