

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen
“

“Dakloze dichters.

Vaak ga ik naar een internet café,
goed, het is geen café
maar wel een plek waar ik kan bellen
en op het internet
mijn websites kan controleren of er eventuele fouten zijn.

In 1 café vroeg de eigenaar:

“Wie ben jij?

Je ziet eruit als een landloper
met bijna altijd
een blikje cara in je hand.*”

Ik antwoordde:

“Nu, ik ben een dichter en schrijver.”

“Ik ben ook een dichter.”

zei de eigenaar

“...maar de mensen zijn alleen geïnteresseerd in coca cola.

Ik kom uit Bangladesh
maar hier zijn ze niet geïnteresseerd
in poëzie,
laat staan in migranten.”

“Mijn vriend/dichter:

“je hebt nu mijn aandacht!”

*Tsja, daar gaat mijn imago van welbespraakte romantische dichter met een lekker kontje.

© Gino d'Artali