

GINO d'ARTALI
Straatdichter van Antwerpen

"Bewustzijnspolitiek.

Soms heb je van die onverwachte momenten
waar de realiteit je recht in de ogen kijkt
en je je bewust wordt van iets
waar je eerder niet over nadacht.

Dat gebeurde mij
toen ik op weg was,
in de trein,
naar een kameraad.

Ik verheugde mij al op dat wederzien
maar ik nam de treinkrant in handen
en bladerde en las:

"Geen veiligheidsriem, geen uitzetting.

Een Koerd die op het punt stond Zweden uitgezet te worden is tijdelijk gered door zijn medepassagiers op het vliegtuig. Ghader Ghalamere moet terug naar zijn thuisland Iran, waar hij vreest te worden vervolgd. Nadat familie en vrienden zijn verhaal deden aan zijn medepassagiers aan de gate, weigerden ze op het vliegtuig hun gordels om te doen. Daardoor kon het vliegtuig niet opstijgen."

Dat is nu wat ik noem bewustzijnspolitiek. En ik was blij en zette mijn reis voort naar een ontmoeting met een kameraad. Correctie, ik heb er nog een: Ghader Ghalamere."

© Gino d'Artali