

GINO d'ARTALI  
straatdichter van Antwerpen

The beauty and the beast.

Weet je  
ik ben lelijk  
en ik zat in de tram  
en zag een vrouw

ze keek kwaad  
gewoon  
kwaad  
althans  
dat dacht ik  
en ik zei tegen haar  
"kijk niet zo kwaad"  
en ze antwoordde  
"ik ben niet kwaad"

ik keek langer en zei  
"je hebt gelijk  
je bent te mooi om kwaad te zijn"

even later voegde ik daaraan toe  
"je bent gewoon moe"  
en ze antwoordde "ja"

niemand is lelijk  
alleen het leven  
soms  
het is niet altijd zo  
maar het leven slaat vaak  
meedogenloos toe

voor ik uitstapte  
gaf ik haar een kus  
pas op!  
alleen op de wang.