

GINO d'ARTALI
straatdichter van Antwerpen

De Schelde.

Ik ben in een land
en woon in een stad
die ik niet begrijp

er is mij teveel haat
van de witten
tegen de vreemdelingen
en dat kan ik
als wereldreiziger
die 30 landen doorkruiste
en in 9 landen/3 continenten heb gewoond
en dan
hier en nu
met mijn tranen van zout
die ik dan proef
aan de schelde ga zitten

maar wacht even
was deze stroom ook niet
dezelfde stroom
waarvandaan vele witten het land verlieten
op zoek naar een betere toekomst

soms zit ik aan de schelde
in mijmering
maar de tranen
dobberen mee met de schelde
op zoek naar een nieuwe haven.