

GINO d'ARTALI  
straatdichter van Antwerpen

Deken.

ik zal wel weer een gedicht schrijven  
van de stand van zaken tiens  
parce que j'aime écrire  
maar de kou slaat snel aan  
de winter is op komst  
en mijn straatvrienden  
trekken zich terug in hun holen  
en ik in mijn kerker

en daarmee zal het werkelijke leven  
een beetje verdwijnen  
want geen enkel normaal mens  
wil deel zijn  
van de massahysterie  
rond de 'feestdagen'

we zullen al blij zijn  
als we een extra deken vinden  
op straat

j'aime écrire  
et l'encre dans mon stylo est loin d'être tarie.