

GINO d'ARTALI  
straatdichter van Antwerpen

Shit.

ik zag een kind op straat,  
waarschijnlijk op weg naar school,  
en ik keek het kind in de ogen en zag ...  
... honger

ik zei tegen een dame:  
"Kijk, dat kind heeft honger".  
En ze antwoordde:  
"Ja, dat heb ik gisteren gezien op TV  
over die tyfoon in dat 3<sup>de</sup> wereld land,  
hoe heet het ook weer? Ah ja, de Filippijnen.  
Ah arme, zoveel hongerende kindertjes.  
Maar hier komt dat niet voor".

Kijk, daar krijg ik nu dus echt  
de vliegende schijt van

ik geef een tip:  
geef je kind(-eren) vanaf nu  
een extra broodtrommeltje mee.  
het is een win-win situatie  
je kind(-eren) leren te delen  
en zal/zullen dan merken  
that what comes around goes around.

en haal verdomme ook die shit uit je hoofd!