

GINO d'ARTALI
straatdichter van Antwerpen

Bank op een plein.

ik vroeg om een plaatsje
op een bank
op een plein
en ik vroeg de hele brede vrouw
of ze iets kon opschuiven

ze nam de hele bank in beslag
en ik zei
ik heb mijn rug gebroken
en het was nog waar ook
en dat ik moest leunen
om me enige verlichting te geven

ze antwoordde "racist!"
misschien omdat zij zwart was
en ik blank

tsja
makkelijk
om iemand iets te verwijten

ik heb tot nu
in 9 landen, 3 continenten gewoond
maar nergens werd ik uitgescholden voor
racist terrorist psycho
ik paste mij overal aan

alleen in ceci n'est pas un pays
is dat een ander verhaal

ik vroeg gewoon om een plaatsje
op een bank
op een plein.