

GINO d'ARTALI  
dichter

Oproer.

Ik presenteerde voor het eerst  
"Berichten van het front"  
aan een publiek  
en meteen ontstond er gemor in de zaal.

Wie denkt die arrogante klootzak wel dat hij is?!

Wij zijn hier gekomen voor het fijnste van het fijnste,  
de haute cuisine uit de poëzie keuken,  
en wat krijgen we?  
Die hufter grijpt ons bij de kladden  
en gooit ons achter het prikkeldraad!

Nou, wel bedankt meneer de 'prozadichter'.  
We hadden beter op restaurant kunnen gaan.

Hahaha, had ik niet ook verteld  
dat het prikkeldraad eigenlijk schrikdraad is?!