

GINO d'ARTALI
dichter

Moeizaam gedicht.

Ik loop op straat
en ja, ik hoor het je zeggen:
"Jij loopt altijd op straat
alsof je niets beters te doen hebt!"
Maar de straat is nu eenmaal mijn lot.

Maar of je gelijk hebt of niet,
vandaag zag ik niets.
Alsof ik opeens ziende blind was geworden.

Natuurlijk zag ik wel mensen bijvoorbeeld,
maar vandaag zag ik ze anders.
Als voorgeprogrammeerde robotjes
zonder eigen wil of doel.

En misschien was het dat wat ik vandaag moest zien:
dat ik wel een eigen wil en doel heb:
op straat lopen,
ook als het zinloos lijkt.