

GINO d'ARTALI
dichter

Kerker.

Het verleden gaat nooit voorbij
maar het heden en de toekomst,
tenzij ik ter plekke neerstort,
is altijd nabij.
Ik denk daar nooit over na.

Ik schrijf en voel me goed
met een boek in een hoek
in mijn kerker.

Ik ben niet bang voor de toekomst.
Dat leidt alleen maar af
van wat ik wil schrijven
en ik wil nog veel meer schrijven
tenzij ik ter plekke neerstort.
Maar dan zij het zo.
Kan iemand anders in mijn hoek een boek lezen.